

18-10-2012
Voor Hans Leibbrandt
Van Ron van Hogen

De foto van de kaartspelers is een bijzonder document!



Aan de linkerkant zit, naast Elizabeth, Marinus. Elizabeth ging vast niet alleen op stap en het oor van de man meen ik te herkennen van andere foto's.

Aan de rechterkant van de tafel zit Christian met naast hem Theo van Doesburg, die immers inwoonde bij Christian. Wilhelmina zorgde voor de thee of koffie en heeft de foto genomen.

Toen Theo van Doesburg (pseudoniem van Christian Emil Marie Küpper) ruzie kreeg met zijn ouders over de vrouw met wie hij van plan was te trouwen (Agnita Feis), verliet hij het ouderlijk huis in de Jacob van Lennepstraat 6. Hij vond onderdak bij Christian Leibbrandt, die in dezelfde straat woonde op nummer 107, waar hij een winkel had.

Theo van Doesburg, zoals hij op de foto te zien is, lijkt op zijn zelfportret uit 1913 (op de snor na):



Nog betekenisvoller wordt de foto als we die leggen naast Van Doesburgs schilderij 'De kaartspelers' uit 1916-1917:

